

Dit verhaal is van:

Naam:

Adres:

Leeftijd:

Lachend lopen Joep en Lieke door de straat. “Zag jij dat ook?”, vraagt Lieke. “Ja, in die tuin stond een paraplu in een bloempot, net alsof het een boompje is”.

“Zullen we er nog een keer langslopen?”. Samen lopen ze nog een keer langs het huis. Het is toch echt zo, in een grote bloempot staat een groene paraplu. Uitgeklapt. Net een klein boompje.

Lieke vraagt zich hardop af waarom iemand dat zou doen. Joep kijkt nog eens goed en ontdekt nóg een paraplu. “Kijk, voor het raam staat ook een paraplu in een bloempot”.

Joep en Lieke weten niet wie er woont. Vorige week stond het huis nog leeg. “Als we nu stiekem aanbellen en dan verstoppen,” zegt Joep: “dan ontdekken we vanzelf wie er woont”. Voordat Lieke antwoord kan geven, rent hij al naar de voordeur en drukt op de bel. Snel verstoppen ze zich achter de bosjes, maar ze zijn niet snel genoeg.

“Ja, jullie daar”, klinkt een zware stem uit een raam boven in het huis. “Ik zie jullie wel zitten, meisje met de rode jurk en jongen met het groene shirt”. Joep en Lieke kijken verschrikt omhoog...